

HEVO ontdekt Oeteldonk

Weet iemand wat een Oetel is? Dat is toch een kikker wordt er geantwoord. „Fout" een Oetel is een denkbeeldig figuurtje dat 's avonds door de moerassen lijkt te struinen. Je ziet ze in het gewas zeker als je een borreltje op hebt.

In Den Bosch (Oeteldonk) vieren ze het zogenaamde 'Boergondische carnaval'.

In Oeteldonk vieren ze feest van de omgekeerde wereld. De stad wordt een dorp met één veldwachter. Oeteldonk kent een rijke geschiedenis met vele tradities.

In samenwerking met het VVV Den Bosch en HEVO wordt er een wandeling georganiseerd.

Deze wandeling brengt u langs de kleine monumenten in Oeteldonk.

Zij hebben allemaal te maken met Oeteldonk. U krijgt de cultuurhistorische feiten te horen van hoe hier het spel gespeeld wordt.

Het is een ultieme manier om als Zandhaas door middel van een stadswandeling meer te weten komen over de vele tradities van het Oeteldonkse carnaval.

Aansluitend aan de wandeling brengt u een bezoek aan het Oeteldonks Gemintemuseum

U maakt een rondleiding met één van de gast-vrouwen/heren, die u op geheel eigen wijze alles zal vertellen over de rijke historie en bijzonderheden van het carnaval. U komt alles te weten over het carnaval in, maar ook buiten Oeteldonk - tot ver over de grenzen.

De wandeling en het bezoek aan het Oeteldonks Gemintemuseum is jammer genoeg niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.

Hoe, wat en waar

- Datum: donderdag 28-2-2019
- Aanvang wandeling is om 13.00
- Waar: Start wandeling vanaf het VVV bureau
- Kosten: € 10,00
 - Aanmelden en betalen voor deelname bij Joke Pos 073-5221436 /joke.posvaniersel@gmail.com, betalen via banknummer: NL34RABO 0132 9533 66, t.n.v. seniorenver. HEVO Rosmalen
- Vervoer
 - We gaan met de trein naar Oeteldonk. Verzamelen op 11:45 voor het station in Rosmalen, de trein vertrekt om 11:53. Het trein kaartje (retour) moet men zelf kopen.

Commissie COE.