

De leeskringen van HEVO

Al heel veel jaren komen enthousiaste lezers (veel meer vrouwen dan mannen, helaas) bij elkaar om een gelezen boek met elkaar te bespreken. Was het boeiend, welk van de personages sprak je het meest aan en waarom deden ze wat ze deden, wat was hun drijfveer, wat hun achtergrond enz.

Mabel Goossens, docente Nederlands en Engels heeft ook dit jaar acht zeer verschillende, zeer interessante boeken voor ons uitgezocht. Acht boeken, dat betekent even zoveel werelden om kennis van te nemen.

Eén boek speelt in Engeland, na de Eerste Wereldoorlog, 1924, het mooiste boek ooit geschreven (tot nu toe). We maken een ommetje naar de vuurtoren van een klein meisje en we gaan met een oudere heer door de polder dwalen. We bezoeken twee woonwijken en hun problemen en dan bezoeken we ook nog Rusland, in een tumultueuze tijd.

Plaatsen, mensen en ervaringen in boeken.

Er zijn drie groepen van elk elf deelnemers. Iedere groep komt van oktober tot mei eenmaal per maand op woensdagmiddag bij elkaar dus acht bijeenkomsten.

De kosten bedragen €4,50 per keer, totaal dus € 36,00 per seizoen. Ieder zorgt zelf voor de boeken; je kunt ze, eventueel samen met anderen, kopen, je kunt ze lenen bij de bibliotheek of downloaden op een e-reader, iPad of laptop (dit laatste geldt niet voor alle boeken).

Wilt u zich aanmelden of meer informatie, neem dan contact op met Joke Pos-van Iersel: e-mail naar joke.posvaniersel@gmail.com of bel naar 073 - 5221436.